



Η Δ.Α.Κ.Ε. της Ε΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, όπως κάθε συνεπής συλλογικότητα σ' αυτόν τον τόπο, η οποία τιμά το ρόλο που έχει αναλάβει και σέβεται και αγαπά την πατρίδα της, θέτει δημόσια κάποια ερωτήματα εν όψει των συζητήσεων της κυβέρνησης για την ονομασία της "FYROM", και μάλιστα αυτή τη φορά με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης.

Είναι δυνατόν να δεχτούμε να συζητήσουμε μ' έναν ξένο ηγέτη, που παραχαράσσει προκλητικά την ιστορία μας, εκτοξεύοντας φτηνές ειρωνείες;

Είναι δυνατόν να δεχτούμε η ελληνική πολιτική και ακαδημαϊκή κοινότητα να διαπραγματεύεται μ' «ένα κατασκευασμένο» έθνος για την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου; Είναι δυνατόν, ν' αγνοήσουμε όλα τα κείμενα της αρχαιότητας αλλά και τις μελέτες των ξένων επιστημόνων, για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και την καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου;

Εκτός από κατά φήμη υποχώρηση των Σκοπιανών που είναι στην πραγματικότητα παγίδα, τί θετικό εξασφάλισε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση, για να πάει σε συνομιλίες; Έχει αναλάβει εκστρατεία ο Ζάεφ, προκειμένου ν' αποσυρθούν οι αλυτρωτικοί χάρτες της «Μεγάλης Μακεδονίας»; Έδωσε εντολή να σταματήσουν τη συστηματική ανθελληνική προπαγάνδα, που διεξάγουν συστηματικά, χρόνια τώρα, στα σχολεία τους; Παραδέχεται ότι δεν υπάρχει «Μακεδονική» μειονότητα στη Βόρεια Ελλάδα; Έχουμε αντιληφθεί ότι η δήθεν φιλική διάθεση του Ζάεφ συνδυάζεται με ανοίγματα προς τη Βουλγαρία; Μάς λέει ότι και οι Βούλγαροι είναι κληρονόμοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου! Τότε γιατί οι επίγονοι του Αλεξάνδρου ίδρυσαν «Βασίλεια», τα οποία η διεθνής επιστημονική κοινότητα τα έχει ονομάσει ελληνιστικά και όχι βουλγαρικά ή κάτι παρεμφερές; Η σλαβική πλειονότητα των κατοίκων της ΠΓΔΜ, ενόψει του αλβανικού κινδύνου και των σεναρίων διαδικασίας διάσπασης του κράτους, έχει αποφασίσει συνειδητά, να τεθεί υπό την προστασία της Βουλγαρίας. Επομένως, οποιαδήποτε ελληνική υποχώρηση στο ζήτημα του ονόματος δεν θα αξιοποιηθεί μόνο από το σκοπιανό κράτος αλλά και από τον Βουλγαρικό εθνικισμό. Το έχει συνειδητοποιήσει αυτό η κυβέρνηση; Από τη στιγμή που η Βουλγαρία επισήμως έχει απορρίψει τα ονόματα «Άνω και «Βόρεια Μακεδονία», μένει στο τραπέζι το «Νέα Μακεδονία». Κι αναρωτιόμαστε, εμείς οι Έλληνες τί είμαστε, η παλιά Μακεδονία; Τί σημαίνει εν τέλει ο όρος «παλιά Μακεδονία»; Γιατί αν δεχθούμε τον όρο «Νέα Μακεδονία», αυτόματα δεχόμαστε ότι αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της παλιάς Μακεδονίας και δικαιούται να διεκδικεί την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό της παλιάς Μακεδονίας για λογαριασμό της. Αυτόματα παραχωρούμε στους Σκοπιανούς το δικαίωμα, να χρησιμοποιούν την εθνική μας ταυτότητα.

Αν δεν δούμε σοβαρά και ουσιαστικά βήματα υποχώρησης από τους γείτονες, ας μην περιμένουμε πρόοδο στη συζήτηση για τ' όνομα. Γιατί τώρα θα πρέπει να υποχωρήσει η Ελλάδα, από τη στιγμή μάλιστα που οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι, άρα όχι Μακεδόνες, και από τη στιγμή που η χώρα τους δεν ήταν ποτέ τμήμα της Μακεδονίας; Γιατί να υποχωρήσει η Ελλάδα και να αφήσουμε πάλι χαραμάδα, που κάποια στιγμή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μετατραπεί σε πρόβλημα;

Οι πολιτικοί μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ξεπουλήσουν τη Μακεδονία μας. Η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων, αν ερωτηθεί, θα πει ένα βροντερό «ΟΧΙ» στο ξεπούλημα της Μακεδονίας.

Οι Έλληνες πολιτικοί όλων των κομμάτων πρέπει να κατανοήσουν, να καταλάβουν, να το βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να δώσουν τ' όνομα στους Σκοπιανούς. Γιατί το όνομα και η ιστορία της Μακεδονίας είναι η ψυχή μας, ημών των αγνών Ελλήνων. Είναι η ταυτότητά μας και δεν πωλείται ούτε ξεπουλιέται ούτε και χαρίζεται.

Τα μέλη και οι φίλοι της ΔΑΚΕ της Ε' ΕΛΜΕ θα σταθούν δίπλα σε κάθε ανιδιοτελή αγώνα, σε κάθε συλλαλητήριο, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε πρωτοβουλία, ώστε να μην παραδοθεί η λέξη, η έννοια και η ιστορικότητα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στους Σκοπιανούς.

Θεσσαλονίκη, 15-1-2018

Δ.Σ. της ΔΑΚΕ Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης